

Rondje Breskens

Breskens is jarenlang een echt vissersdorp geweest en dat voel en proef je overal. Nog steeds is het heerlijk struinen door het havengebied (let op: bij de Plus -supermarkt moet je aan de andere kant van de dijk zijn 😊). Je vindt daar o.a. het visserijmuseum.

Als je het leuk vindt om zeehonden te spotten, moet je zeker een keer mee met de Festijn. Deze boot vaart regelmatig uit om toeristen dichtbij de zeehondjes te brengen. Heel leuk om te doen.

Tip 1: doe dit met mooi weer want het is een *open* boot.

Tip 2: reserveer van te voren online want het is vaak volgeboekt. Kijk op www.defestijn.nl



Op het Spuiplein (centrum) vind je restaurant Amuse. Perfecte ambiance en een goede combi van verse vis en uitstekende wijnen.

Hou ook de evenementenkalender in de Badkoerier goed in de gaten. Breskens is een levendig en actief dorp en er worden regelmatig evenementen georganiseerd zoals braderie, haringfeesten en natuurlijk de visserijfeesten.

Vanuit Breskens kun je de ferry (fiets-voet veer) pakken richting Vlissingen. Leuk om een keer de overtocht naar 'de overkant' te maken.

Ofwel je fietst weer over de dijk terug richting Groede- Nieuwvliet. Onderweg kom je natuurgebied Waterdunen tegen. Een nieuw aangelegd natuurgebied dat een bezoek waard is. Hou er wel rekening mee dat je er niet met de fiets in mag. Het gebied is alleen te voet te betreden. Ook zijn helaas honden niet toegestaan. Je loopt over paden en boardwalks en kunt vanuit vogelhutten kijken naar de zeevogels.