

Bezoek aan Brugge

Brugge is als je het ons vraagt een absolute must-do!

Deze stad ligt op een half uurtje rijden met de auto en is FANTASTISCH. De middeleeuwse architectuur in Brugge is grotendeels intact gebleven, waardoor het een van de best bewaarde middeleeuwse steden van Europa is. De oude gebouwen, bruggen en kronkelende steegjes bieden gezelligheid en sfeer. Niet voor niets wordt Brugge ook wel het 'Venetië van het Noorden' genoemd.

In Brugge is van alles te doen. Zo kun je je heerlijk toeristisch laten rondrijden met paard & wagen ofwel in een rondvaartbootje stappen om je door de grachten te laten vervoeren. Bij een toeristen-informatiepunt op de Markt kun je diverse stadswandelingen verkrijgen die je op eigen gelegenheid kunt doen. Of je gaat gewoon lekker shoppen of struint op je gevoel wat rond.

Tip: op de Markt vind je het Historium. In deze cultuurhistorische attractie ervaar je hoe Brugge bruisde tijdens de Gouden eeuw. Ze hebben dat heel leuk opgezet aan de hand van een themaverhaal, waarbij de jonge assistent van de beroemde schilder Jan van Eyck verliefd wordt. Ook kun je met een VR-bril een indrukwekkende tocht maken door de oude stad. Leuk om te doen!

Bierliefhebber? Aan de Wollestraat vind je de 'Beerwall'. Dit is een speciaalbier-café next level: ze verkopen hier bieren uit werkelijk alle windhoeken van de wereld, die je vervolgens opdrinkt op een terras met uitzicht over het water. Nice!

